

## 17 Oktober 2019 : Antwerpen Joodse buurt en Vlinderpaleis

Het **Diamantkwartier**, gelegen nabij het [Centraal Station](#) van [Antwerpen](#) vormt het hart van de Antwerpse diamantindustrie. Traditioneel kent de wijk een sterke joodse bevolking, waaronder het grootste aantal Orthodoxe Joden in West-Europa. Wat houdt het in om joods te zijn en wat was kosher nu weer? Wat is er zo bijzonder aan de godsdienst, de gebruiken, levensgewoonten en feesten van onze joodse stadsgenoten? Op die vragen krijg je een antwoord tijdens deze themawandeling langs winkels en gebouwen van een zichtbare joodse gemeenschap in het centrum van een kosmopolitische stad.



's Middags lunchen we in 't Pakhuis, een ambachtelijke brouwerij aan de Vlaamse kaai. Waar we kunnen genieten van een “bangelijke” of een “zwarte sinjoor” bij de lunch



In de namiddag bezoeken we het “Vlinderpaleis”, de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen. Het gerechtsgebouw wordt beschouwd als één van de merkwaardigste gebouwen uit de 21ste eeuw in België. Dit federaal project vormt de katalysator voor een harmonieuze stadsontwikkeling ten zuiden van de Antwerpse metropool. Het gebouw werd op dinsdag 28 maart 2006 officieel geopend in aanwezigheid van Zijne Majesteit Albert II. Er wordt niet enkel aandacht besteed aan het gebouw, hoe imposant ook, maar ook aan wat er gebeurt in de zalen.

